

DE VERTELLER

Jaargang 11 nr. 3 - Ommegang 1998



Beste Dorpsgenoten,

Traditioneel is het ommegangsnummer van de Verteller een vakantie-editie. De zomer meldt zich aan: een welgekomen verademing voor iedereen. De meeste verenigingen plaatsen hun activiteiten op een laag pitje en dat is duidelijk in de activiteitenkalender.

Voor we echter onze vakantie, elk op zijn eigen manier, beleven, wil Vichte nog eens op zijn „Vichtens” feestvieren. Dank zij de onbaatzuchtige inzet van talrijke mensen uit de muziekvereniging, de brandweer en de KWB voetbal vieren we deze maand het 25-jarig jubileum van de verbroedering met het Duitse stadje

Ommersheim.

Het huidig nummer staat dan ook volledig in het teken van dit jubileum. Laat dit dan ook een warme oproep zijn aan iedere Vichtenaar om deel te nemen aan dit feestprogramma. In het bijzonder wil ik hier dan ook alle nieuwe inwoners van Vichte uitnodigen. Onze nieuwe dorpsgenoten moeten beseffen dat ze hier echt welgekomen zijn. We hopen dan ook dat ze hun drempelvrees opzijzetten en zich integreren in ons dorpsleven.

De dorpsraad wenst iedereen een deugddoende vakantie en hoopt dat de verbroederingsfeesten een ideale start van de zomer worden.

Feestprogramma „25 jaar verbroedering Vichte-Ommersheim” 17-18-19 juli 1998

Vrijdag 17-7-98

16.00 uur : Aankomst Duitse gasten uit Ommersheim aan het Ommersheimplein. Ontvangst door de gemeente en de verbroederende verenigingen, opgeleusterd door de Koninklijke Fanfare Ste. Cecilia. Verwelkomingsdrank en verdeling logies.

20.00 uur : Openingsconcert „25 jaar jumelage” door de jeugdharmone van Ommersheim.

20.30 uur : Concert Vichtes Jeugdensemble.

21.00 uur : Gezellig samenzijn met dj Xavier.

Zaterdag 18-7-98

10.00 uur : Academische zitting in de toneelzaal met muzikale omlijsting door het St. Stefanuskoor. Plechtige belofte tot het bestendigen van de verbroederingssakte tussen Vichte en Ommersheim.

16.00 uur : Brandweerdemonstratie door het brandweer-corps van Anzegem aan de nieuwe kerk.

19.00 uur : Concert Musikverein Ommersheim.

20.00 uur : Concert Koninklijke Fanfare Ste. Cecilia.

21.00 uur : Verbroederingsavond met dansorkest „The Classic Illustrations”

Zondag 19-7-98

09.30 uur : Verzamelen van de gasten uit Ommersheim en hun gastgezinnen aan de Verteller. In stoet naar de kerk.

10.00 uur : H. Mis opgeleusterd door de jeugdharmone van Ommersheim.

11.00 uur : Optocht naar het cultuurcentrum De Stringe en aperitiefconcert.

12.00 uur : Gezamenlijk middagmaal.

16.00 uur : Vertrek Duitse gasten op het Ommersheimplein.

Alle feestelijkheden vinden plaats in en rond het cultuurcentrum De Stringe aan het Ommersheimplein in Vichte.

Badhanddoek ter herinnering



Een prachtige badhanddoek in kleur (0.67 x 1.40) met beide wapenschilden werd in Vichte geweven als blijvende herinnering aan 25 jaar verbroedering.

Deze handdoek kan aangekocht worden aan 200 fr. bij de Dorpsraad: André Terrijn - tel. 77.75.34 of door storting op rekening nr. 468-8130421-44 van Dorpsraad - Vichte.

De scholen van Vichte en Ommersheim werken samen

De scholen van Vichte en Ommersheim hebben een kleine samenwerking opgezet die misschien de start kan betekenen van een groter project.

De leerlingen hebben er teksten gemaakt over hun dorp... hun leefwereld. De bedoeling is dat deze teksten worden uitgewisseld en dat zo de kinderen elkaars dorpen leren kennen.

Aangezien de werkelijke afstand tussen beide gemeenten te groot is, heeft het geen zin de jongeren een reis te laten ondernemen naar elkaars dorp. Dankzij het internet kan de Europese gedachte, het éénworden van Europa, ook bij jongere kinderen concreet gestalte krijgen. Het moet voor hen een fantastisch gevoel geven, vanuit de eigen klas, te kunnen communiceren met leeftijdsgenootjes in Ommersheim of uit andere landen.

De verbroedering tussen Vichte en Ommersheim is een schoolvoorbeeld van hoe, vanuit de bevolking zelf, de Europese gedachte gestalte kreeg. Deze verbroedering is uniek en moet verder worden gedragen door de jongere bevolking van deze gemeenten.

Te Vichte werd in ieder geval al gestart met het maken van een website. In de maand november wordt ook de basisschool in het Saarland uitgerust met een computer zodat de communicatie tussen de twee Vichtse scholen en de school in Ommersheim in de nabije toekomst kan worden gerealiseerd.

Ook met de school „Ecole Pablo Picasso” uit Villeneuve D'Ascq werd een overeenkomst afgesloten om de kinderen te laten communiceren. De bedoeling is dat kinderen uit de eerste graad (eerste / tweede leerjaar) op video vertellen over hun eigen leefwereld: hun manier van leven, naar school gaan enz. De leerlingen van Villeneuve D'Ascq leren ook een beetje Nederlands in hun school.

In het schooljaar 1998-1999 gaan we alvast met een klasje van Vichte op bezoek en ontvangen we ook een klas uit de Noord-Franse school.

De jeugd uit Vichte gaat Europees dus...

Ommegang 5 juli 1998

Vanaf 14 u. op de verkeersvrije Vichteplaats en omgeving.

- 10de braderie en rommelmarkt
- springkasteel
- muzikale sfeer door eigen muzikanten
- terrasjes: individueel gevarieerd aanbod
- 15 u.: wielervedstrijd liefhebbers
- Den Hert: vrij podium met bekende Vichtenaren (vrijdag en zaterdag vanaf 18.30 u.)

- Beukenhof: tentoonstelling levende reptielen en amfibieën (zaterdag en zondag van 14 u. tot 21 u.)
- Oude Kerk: schilderijen en tekeningen (weekend: 10 - 12 u. en 14 - 18 u.)

Albert Terken (1919-1992) terug in Vichte

Te kunnen leven van en voor zijn werk, het intensief en emotioneel beleven van de creativiteit en de daaruit voortvloeiende schoonheid die de dagen doet schitteren is steeds de droom geweest van iedere schilder. Albert Terken heeft deze droom ten volle gerealiseerd en laat iedereen de kans die droom mee te beleven in zijn vele tekeningen, schilderijen en etsen.

Alhoewel geboren te Sidney in Australië uit een Nederlandse vader en een Vichtse moeder, Martha D'Huyvetter, was het in Brussel dat hij zich tot de schilderkunst liet roepen, aan het Sint Lucas-instituut en de Academie voor Schone Kunsten waar hij diverse onderscheidingen ontving waaronder een eerste prijs tekenen met de grootste onderscheiding en een eerste prijs schilderen en compositie.

Zijn behendigheid, zijn gevoel voor het essentiële, zijn passie voor kleur en zijn enorme begaafdheid in het tekenen laten hem toe de schilderkunst te verkennen in al zijn facetten. Hij portretteert enkele personaliteiten uit zijn tijd; in zijn liefde voor de natuur trekt hij samen met zijn echt- en kunstgenote Maguy Hoebeke van streek tot streek en schildert er de beelden die hij onder ogen krijgt: landschappen uit Spanje, Bretagne, Brussel en Tunesië; winterbeelden uit skioorden en fansasia's uit Afrika.

Als wielrenner treedt hij binnen in de wereld van de sport en maakt er schetsen van diverse wielervedetten.

Albert Terken is resoluut figuratief, hedendaags met een vleugje impressionisme; zijn rijkelijk gebruik van verf en zijn liefde voor zuivere, overweldigende kleuren plaatsen hem soms aan de grens van het expressionisme, dat hij instinctief weigert te overschrijden.

Zijn ganse leven is een voortdurend zoeken naar de beste manier om de kleuren in overeenstemming te brengen met zijn visie op de wereld en zijn innerlijke gedrevenheid.

In de Oude Kerk te Vichte **van 4 tot 19 juli.**

Zondag 13 september : wandelhoogdag in Vichte

Op zondag 13 september trekt de wandelclub DE TEXTIELTREKKERS vzw uit Vichte van leer met een grootse eigen organisatie met start en



aankomst in de eigen gemeente Vichte.

Na de succesvolle organisatie samen met de Heemkundige Kring te Grijsloke in maart van dit jaar, met 2.336 tevreden wandelaars, wil onze wandelclub het op 30 april 1989 opengestelde Prutskepad terug in eer herstellen en verder uitwerken als basis voor een aantal andere afstanden.

Aan de wandelaar zal een ruime keuze van afstanden geboden worden, zoals 6 km, 10 km, 15 km, 21 km, 25 km en 32 km, telkens voorzien van aangename rustplaatsen waar de nodige versterkingen voor maag en keel aan democratische prijzen kunnen worden aangekocht.

Inschrijven kan vanaf 8 uur in DE STRINGE te Vichte en dit tot 15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 40 F per persoon.

De 6 km is een verkorte versie van het Vichtepad en op deze afstand is er één rusthalte voorzien. Als bezienswaardigheid vermelden we het panorama rond de Wijnsbergstraat en de groene long van Vichte die het Beukenhofdomein toch is. Monumenten zoals de Oude Kerk en het Kasteel van Vichte zijn alomgekende waarden.

De 10 km is het Vichtepad bijna compleet en op afstand is eveneens dezelfde halte voorzien.

Voor de 15 km trekken wij na eerste halte zuidwaarts naar Ingooigem en bewandelen aldus het Prutskepad volledig. Voor deze afstand zijn 2 haltes voorzien. Extra bezienswaardigheden zijn de landelijke wegen St. Antonius-, Goed ter Mote- en Vossestraat met in Ingooigem het oorlogskerkhof en het standbeeld van Schellebelle.

De 21 km trekken via het Lijster-nest iets verder tot op de rand van Tiegem om zo via de Tjampenstraat een lus te maken naar Ingooigem om via een derde halteplaats de aankomst te bereiken.

De echte wandelaar komt zeker aan zijn trekken als hij kiest voor de 25 km; de glooiingen van Tiegem met het domein van het St. Arnolduspark zijn uitgesproken pleisterplaatsen; een vierde halte doet hem terug op adem komen.

De 32 km wordt een uitdaging voor wie zijn fysiek op scherp wil houden;

een uitloper tot op de rand van Kaster zorgt voor een uniek panorama over deze zo mooie streek aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Voor deze afstand wordt een vijfde halte ingeschakeld.

De Textieltrekkers vzw Vichte maken sinds 1 jaar deel uit van de overkoepelende organisatie VWJL en deze wandeldag werd uitgekozen als wisselbekertoertocht; dit betekent dat voor alle wandelclubs hier extra punten te verdienen zijn. Het spreekt vanzelf dat dergelijke initiatieven alléén toegekend worden aan clubs die bewezen hebben dat zij kunnen instaan voor een verzorgde en tot in de puntjes afgewerkte organisatie.

Voor verdere inlichtingen kun je altijd terecht bij onze bestuursleden: John Depaemelaere, Koornbloemstraat 11, Vichte - tel. 77.70.36 - Stefaan Bossuyt, Oudenaardestraat 60, Vichte - tel. 77.70.89 - Koenraad Hollebecq, Zwevegemstraat 35, Otegem - tel. 77.67.57 - René Declercq, Oelen-straat 18, Deerlijk - tel. 77.88.49 en Filip Vandemoortele, P. Wielemansstraat 9, Vichte - tel. 77.77.22.



Het idee van Geert De Maeschalck om een kortfilm te maken in Vichte krijgt, vooral door de hulp van de inmiddels 103 vrijwilligers, steeds meer vorm.

Sinds de laatste melding in deze Verteller is er al veel gerealiseerd...

Uitgangsbasis voor het fictieve scenario is een raadselachtige moord in 1598, waarbij om de 100 jaar een ont-hulling hierover aan het licht komt en ten slotte in 1998 opgehelderd wordt.

Op 17 mei kregen de 46 acteurs/actrices hun rol toegewezen.

Een aantal firma's, de West-Vlaamse Televisie en ook de cultuurraad bevestigden reeds hun medewerking (door financiële sponsoring of bijdrage in natura) waardoor

dit low-budget project haalbaar wordt.

Location-hunters vonden alvast de meeste filmlocaties, decorontwerpers knutselen inmiddels hun plannen in elkaar en de kleedsters zijn koortsachtig aan het stikken gegaan waarbij vooral de kledij uit de 14de eeuw dient aangevraagd te worden en bovendien maakte onze brandweer het mogelijk om de eerste vooropname te filmen.

U merkt het, veel werd reeds gerealiseerd maar... nog een pak energie zal in het filmproject gestopt moeten worden! Immers, vanaf eind augustus wordt Vichte gedurende drie week ends omgetoverd in een echte filmset.

Bij dit grootse filmproject zoekt het productieteam nog een behoorlijke figuratie om een „massa“-feest te kunnen opnemen en eveneens hiervoor worden nog een aantal dansers/essen gevraagd om het geheel nog meer kleur te geven. Ook vrijwilligers voor de crew (hulpkoks, rekwisiteurs, decoropstellers,...) zijn nog steeds welkom.

De opnamedata in augustus zijn: vrij. 28, zat. 29 en zon. 30 - in september: zat. 5, zon. 6, zat. 12 en zon. 13.

Verdere inlichtingen bij: Geert De Maeschalck (095/212.213 - producer/regisseur), Bart Laevens (056/37.29.20 - producer), Vincent Van Parijs (075/51.39.53 - producer) en Annick Delvoye (056/77.17.19 - danschoreografe).



Vrij podium

met tal van bekende en minder bekende Vichtenaren op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli om 18.30 u. in **café Den Hert**.

Geïnteresseerd? Aarzel niet en bel 77.74.82!

Pieter-Lodewijk Busschaert (slot)

Gedurende bijna tien jaar heeft pastoor Busschaert te Vichte het woord van God verkondigd. Zijn lange onderrichtingen waren voor de eenvoudige kerkgangers een openbaring. Gemoedelijk, maar zeer verstandig sprak hij hen elke zondag toe. Hij zag zijn parochianen in het licht van zijn geloof. Het werk en het groot ideaal van de pastoor leefde in de ogen van zijn dorpsgenoten. Om al het schone, ontroerende en edele dat hij hen verkondigde, zullen zij hem dankbaar en met grote bewondering in hun hart blijven herdenken.

In verband met zijn preken verklaarde Tinel later: „nooit heb ik aangenamer en leerrijker onderrichtingen gehoord als die van de pastoor te Vichte“.

De levenstaak van P. Busschaert was gebaseerd op de godsdienst en op de kunst, maar hij dacht altijd in de eerste plaats aan zijn Schepper, pas daarna aan de kunst.

Iedereen was het er eertijds over eens dat de kracht en de intelligentie van deze stille pastoor, een kunstenaar, hoger reikte dan die van een doorsnee mens.

Zijn vrienden herhaalden het vaak dat zo'n man, met die grote begaafdheid, waardig was een „leerstoel“ aan de universiteit te bezitten. Overtuigd als ze waren, dat hij met zijn uitgebreide kennis de leerlingen zou begeesterd hebben. Zijn begaafdheid inzake muziek zou het eveneens mogelijk gemaakt hebben, ergens directeur te worden van een muziekconservatorium. Maar zonder officiële stukken kon dat niet. Zijn pedagogische verwachtingen reikten trouwens niet zo hoog. Op 10 januari 1892, nog geen 52 jaar oud, bezweek pastoor Busschaert aan de ziekte die hem altijd kwelde (46).

Hij werd tijdens zijn rijkgevoeld leven nooit gevleid of verwend, hij verlangde immers geen lof, zoals dat vaak bij kunstenaars het geval is. Voor de eenvoudige pastoor was het reeds een grote voldoening te constateren dat zijn parochianen en een intieme vriendenkring van kunstenaars hem eerbiedigden om zijn buitengewone gaven.

In dit verband liet zijn vriend Tinel zich in volgende ontroerende, maar duidelijke bewoordingen uit: „C'était un musicien des plus distingués, il connaissait l'histoire de la musique et sa littérature au bout des doigts. Busschaert était un homme de coeur, un artiste d'élite et un prêtre exemplaire“.

Hij betreurde het verlies van zijn goede jeugdvriend (47).

G. Gezelle, een gelijkaardige natuur, schreef naar aanleiding van het overlijden van P. Busschaert in de „Louwmaand“ (januari 1892) enkele eenvoudige verzen:

„Ter zaliger gedachtenisse van den Eerwerden heer pastor P. Busschaert...“

*Zijn herte zong, van binnen hem,
een lied dat de Engelen hoorden;
dat somtijds uit zijne oogen sprak
en tintelde in zijn' woorden;
maar dat, eilaas, dit tranendal
onweerd, bij hooger' zangen
behoorde als bij al 't weegdreun
der duistere levensgangen.*

*De vriend is weg, te livje, ja;
maar, ongenaakbaar, boven
dit lijdensperk; den wolkendoek
voor altijd weggeschoven
van 't eeuwig schoone, aanbidt hij nu,
en zingt in 't driemaal heilig
zijn erglijk deel, voor al dat hij
hier uitstond ginder veilig! (G.G.) (48).*

Op zijn doodsprentje, opgemaakt door Guido Gezelle, lezen we o.m.: „Onder het orgelspel zong hij voor God alleen in zijn herte, zeggende: Heere, mijn hert en mijn lichaam worden onbevlekt, opdat ik niet beschaamd worde“ (Of. S. Coe c.).

Pastoor Busschaert was een edele pionier die gedurende zijn kort leven, onverpoosd en met volharding, ijverde om zijn ideaal, de muziekkunst en haar veelvuldige aspecten, degelijk, gezond en met liefde voor te staan. Zijn zwakke gezondheid was er voorzeker voor een groot deel de oorzaak van dat zijn werkkracht en zijn ijver niet nog groter waren, met het gevolg dat hij zich met een beperkte productie moest tevreden stellen.

Hij werkte eveneens met opoffering en onvermoeide wilskracht ten bate van zijn parochianen.

Alleen al om dit feit verdient hij nu nog hun erkentelijkheid.

Die dorpsgenoten schreven op zijn grafzerk, die tegen de muur van zijn oud kerkje te Vichte is aangebracht, slechts deze aangrijpende maar eenvoudige woorden: „Hij heeft mij in den mond een nieuwen zang gegeven, een eeuwig lofzang aan onzen God“.

Gabriel Moortgat - 1977

(46) MS. XI jg. jan., 1892, nr. 6, p. 64.

(47) ibidem.

(48) Biekerf. 3de jg. nr. 1, 1892, p. 5.



SCHILDER
BEHANGER
Binnens- en buitenshuis
Gordijnen - Overgordijnen
Zonnewering

**Etienne
VANHOUTTE-NAESSENS**

Veldstraat 19 - 8570 Vichte
tel. 056/77 81 73

VANDENBOGAERDE H. Elektriciteitswerken

Vichte ☎056/77.70.39
Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting.

Stoffen ST. STEFAAN

Oudenaardestraat 60
8570 Vichte
Tel. 77 70 89



Vichteplaats 1
8570 Vichte - Tel. (056) 77 63 31



**Koenraad
HOLLEBECQ**
Zwevegemstraat 35
8553 Otegem
Tel. (056) 77 67 57
Fax (056)77 46 16

ALLE VERZEKERINGEN
GewaARBorgde service



Danketsalons
„De castelcey“
Nest. „d'Oude kerke“
„t Spey“

**Willy, Anny en Charka
VERKEST - PROVOST**
Kerkdreef 2, 8570 Vichte - 77 61 81
Zaal voor huwelijken, rouwmaaltijden,
vergaderingen, enz.



Oudenaardestraat 3, 8570 Vichte
tel. 056/77 70 56 - kantoordirecteur : Philip Heytens



Badstofweverij - Huishoudlinnen
THIENPOND'T
Vichteplaats 43 - Vichte - Tel. 77 71 66 - Fax 77 65 52
Alle publicitaire ingeving op badstof vanaf ca.
200 stuks / Diverse maten, kleuren en prijzen /
100 % katoen / Voorbereiding en verzorgde afwer-
king in onze firma



Elektrische installaties
Patrick Luyckx
Koorbloemstraat 3
8570 VICHTE
Tel. (056) 77 64 58

Gordijnen en overgordijnen
Alles voor de doe-het-zelver
Behang met aangepaste gordijntjes
Zeer ruime keus
Alle zonnewering

**Anna Dewaele
& Mieke Declercq**
(binnenhuisarchitecte)
Olekenbosstraat 18
8540 Deerlijk Tel. (056) 77 88 49
(Wijk België)

Algemene bouwonderneming
Algemene bouwstoffenhandel
Alle plakwerken
Stortklare beton



**nv
D'HUYVETTER A. & Co.**
Molendreef 4, 8570 Vichte
Tel. (056) 77 71 64 - 77 82 05
FAX (056) 77 59 74

cv Zakenkantoor
WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheek (tot 125%)
Spaarkrediet - Mutualiteit Securex
Hoekstraat 55 - Vichte - Tel. 77 88 66



Bierhalle DECONINCK
bvba
Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

 **de ooievaar**
dames-, heren-, baby- en kinderkleding
geboortelijsten
Vichteplaats 33, Vichte - (056) 77 75 78

**Lingerie
ROOS** Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

Pâtisserie
Patrick DEVOGELAERE-
VERZIEREN
Waregemstraat, VICHTE - Tel. 77 63 86

STEVERLYNCK
Garen-, Weefsel- en Breiselveredeling
B-8570 Vichte Belgium
Tel. (056) 77 77 51
Telefax (056) 77 77 59

ASLKA we doen met u mee
BANK + VERZEKERINGEN
Kantoorhouder : Verhoest Jean-Marie
Oudenaardestr. 13/1, Vichte
☎ 77 92 93 - fax 77 26 51



drukkerij vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
voor al uw drukwerk

Weaving Mills
DESLEE nv
Bosstraat 21
B-8570 Vichte-Anzegem (Belgium)

Wie hier een
advertentie wil plaatsen
gelieve zich te
wenden tot
Luc Vandammme
☎ 77 93 30
of
John Depamelaere
☎ 77 70 36