



DE VERTELLER

Jaargang 17 - Extra editie

KRIJGT VICHTE EIGEN "MUUR VAN GERAARDSBERGEN"?

VICHTE - De kogel, of liever de kassei is door de kerk. De Vichtse Bosstraat, die de helling van de Klijtberg herbergt, zal worden heraangelegd met Vlaamse kinderkopjes en mogelijks uitgroeien tot een monument in Vichte en omstreken. De veelbesproken en bij wielrenners geliefde kasseien van de Varent in Kaster zouden nu gebruikt worden om de Bosstraat om te toveren tot een ware scherprechter. Het heimelijk vergaderen en lobbyen zou volgens vooraanstaande leden van de Vichtse wielervereniging "Wiel in Wiel" al jaren aan de gang zijn en nu dus eindelijk vruchten afwerpen. Passeert de Ronde van Vlaanderen straks door de Bosstraat in Vichte?

De hele zaak kent een lange historie want "Wiel in Wiel" ijvert al jaren voor een doortocht van Vlaanderens Mooiste door Vichte. Dicht bij de heuvelzone gelegen is dit geen al te absurd idee, maar waarom zouden de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen Vichte uit het lange lijstje van gretige gemeentes pikken? Voor de nieuwe voorzitter van "Wiel in Wiel" is het zonneklaar: "Onze vereniging vindt al jaren een prima partner in de gemeente Anzegem wanneer het op dit ambitieuze plan aankomt. Anzegem gunt dit het bruisende en initiatiefrijke Vichte heel erg en het geloof in slagen was van bij de eerste besprekingen vrij groot. Nu de kasseien van de Varent in Kaster

worden uitgebroken wegens te hinderlijk dient zich natuurlijk een ideale situatie aan. De kostbare Vlaamse relikwieën die die kasseien toch wel zijn, kunnen elders heraangelegd worden... en waarom niet in de Bosstraat in Vichte? De Klijtberg is een lastig klimmetje dat voor mooi spektakel zou kunnen zorgen. Zeker wanneer taaie kasseien het gewone asfalt vervangen, kan deze helling uitgroeien tot een ware kasseien-kuitenbijter die perfect past in het parcours van de Ronde. Bovendien doen we op deze manier ook de fusie alle eer aan. Nu blijven de kasseien tenminste in de gemeente", besluit de voorzitter.

Donderdag aanstaande leggen gemeentebestuur en "Wiel in Wiel" plechtig de eerste kassei aan de voet van de Bosstraat. De wielervereniging hoopt erop om vanaf 2006 de Ronde van Vlaanderen door de Bosstraat te laten passeren. Of de Bosstraat dan meteen een scherprechter kan worden, is nog maar de vraag, maar die van "Wiel in Wiel" geloven er alvast sterk in.

Leuk detail is dat de nieuwe hindernis nog een naam moet krijgen. Omdat het voor de hand liggende "Bosberg" al bestaat wordt er uitgekeken naar een aantrekkelijk alternatief. Er liggen reeds enkele voorstellen op tafel: Vichteberg, de Muur van Vichte, Delhaizeberg, Ommersheimberg, Strevenberg, Groene Berg, enz. Het gemeentebestuur en "Wiel

in Wiel" willen het echter van de Vichtenaren zelf laten afhangen. Vanaf donderdag kunnen voorstellen op het gemeentehuis van Vichte worden ingediend. De uiteindelijke winnaar wordt eregast op de officiële opening, ergens midden juli volgens het gemeentebestuur.

Intussen nemen de inwoners van de Bosstraat de last van de komende werkzaamheden er graag bij, want ze beseffen maar al te goed wat een prestige hun straat zal krijgen eens de kasseiberg zal af zijn. De Bosstraat zal overspoeld worden door massa's wielertoeristen en wandelaars. Van een buitenkans gesproken. Roger Persoons, die op de top van de Bosstraat woont, heeft reeds een vergunning aangevraagd voor een souvenirwinkeltje. Benieuwd wie volgt. (KTS)



2004